

Waarom deze Olympische Spelen zo populair zijn: “Het is een kippenveleditie”



Belgische vlaggen overal. Deze Olympische Spelen leven fors in ons land. — © fb, getty

Het EK voetbal was een sof, de Ronde van Frankrijk was tof, maar het zijn de Olympische Spelen die onze sportharten écht sneller doen slaan. Met dank aan wervende basketbalvrouwen en een gouden Remco. En aan de nabijheid van Parijs.

Jesse Van Regenmortel
06.08.2024 om 03:00

“Elke dag is er weer méér volk dan de dag ervoor.” Zegt Lorenz Weiremans van Golazo, organisator van het Olympic Festival, het grote olympische dorp dat op het strand van Middelkerke is neergepoot ter ere van de Spelen in Parijs. Op voorhand mikte de organisatie op 45.000 bezoekers, over zeventien olympische dagen heen. Definitieve cijfers zijn er uiteraard nog niet, maar nu al is duidelijk dat het er een pak meer zullen zijn. “

We gaan ver boven de verwachtingen. Je ziet echt groepen mensen die aanvankelijk kwamen voor het basketbal of het wielrennen, maar die er nu ook zijn voor het boulderen en het polsstokspringen. Het olympische gevoel leeft. Dag na dag leeft het meer.” (Lees verder onder de foto)



Het Olympic Festival in Middelkerke is een schot in de roos: duizenden Belgen komen er de atleten op groot scherm volgen. — © BELGA

Dat voelt ook Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC, het Belgisch olympisch comité, in Parijs. “Ons Belgium House zit elke avond afgeladen vol. En als je in Parijs rondloopt, zie je ongelofelijk veel mensen in Team Belgium-kledij. Deze Spelen slaan aan, de mensen zijn trots, het leeft enorm.” En Van Branteghem kan vergelijken. Hij nam zelf als looper deel aan de Spelen van Athene in 2004 en Peking in 2008. “De sfeer nu is helemaal anders. Beter. Er zit een goeie vibe bij het publiek en de atleten voelen dat. Kijk hoe het publiek – een recordaantal – de Belgian Cats naar het mirakel heeft geschreeuwd. Kijk naar Remco, Wout, Lotte, Gabriella. Hier hebben we jaren aan gewerkt, en het loont.”

Swingen en spetteren

Het was nochtans geen zekerheid dat deze Spelen zo zouden swingen. Het zou een drukke sportzomer worden. Het Europees kampioenschap voetbal zou spetteren, de Ronde van Frankrijk zou plezant worden, en misschien zouden we het tegen Parijs wel beu zijn om naar sport te kijken. Maar kijk. Het EK spetterde niet, voor de Belgen. En de sportzomer gaat alleen maar crescendo.

“Het EK is geïmplodeerd, de Spelen éxploderen”, zegt Jos Verschueren, programmadirecteur sportmanagement aan de VUB. “Ik voel het ook, dat het enorm leeft. Ik maak er deel van uit, want ik ben net met mijn kameraden aangekomen in Parijs. En het is een kippenveleditie. Het is grootser, majestueuzer. Deze stad haalt alles uit de kast.”

“Het is een kippenveleditie. Het is grootser, majestueuzer. Parijs haalt alles uit de kast”

Jos Verschueren

Programmادirecteur sportmanagement VUB

En, belangrijk voor de Belgen: Parijs is niet ver. “Die nabijheid speelt een gigantische rol. Binnen vier jaar gaan de Spelen naar Los Angeles, binnen acht jaar naar Brisbane. Vanzelfsprekend gaan daar niet zoveel Belgen naartoe, maar even vanzelfsprekend zullen die Spelen bij ons veel minder leven.”

Trudo Dejonghe, sporteconoom aan de KU Leuven, zegt het zo: “Als de Belgian Cats in Brisbane spelen, is dat een ver-van-ons-bedshow. Nu was het in Rijsel, nét over de grens, dus waren er 25.000 Belgen. Ook met dank aan de vele tickets die nog voorhanden waren. Het beleid van dure ticketprijzen heeft duidelijk niet gewerkt. Parijs zal zware verliezen lijden.” (Lees verder onder de foto)



De Belgian Cats speelden in Rijsel, nét over de grens, dus waren er 25.000 Belgen om te supporteren. — © BELGA

De koers is van ons

“Maar het sportgevoel is er wél. En het Belgiëgevoel, dat er niet was tijdens het EK, is er nu ook. Dankzij de Cats-hype. En vooral door de Remco-hype. Het Nieuwsblad zegt: de koers is van ons. En terecht. Wij zijn de enige regio waar wielrennen dé belangrijkste volkssport is. Als we goud halen in het roeien, zullen we blij zijn. Maar als we goud halen in het wielrennen, ónze sport, dan zijn we euforisch.”

Dat blijkt ook uit de kijkcijfers. De olympische wegritten – mannen én vrouwen – klokken af op meer dan een miljoen kijkers. Dat zijn er iets meer dan de piekmomenten in de Ronde van Frankrijk, die net onder het miljoen kijkers blijven. Bij de VRT wijzen ze er wel op dat een vierjaarlijks evenement als de Olympische Spelen moeilijk te vergelijken valt met een jaarlijks evenement als de Tour. Klopt: het zijn appels en peren. De Spelen kennen ook geen rustdagen. En geen absolute piek, zoals de EK-wedstrijd Frankrijk-België, waar wel twee miljoen mensen naar keken. Tijdens dat EK waren er gemiddeld een goeie 700.000 kijkers per wedstrijd. Cijfers waar tijdens deze Spelen niet alleen het wielrennen, maar ook het basketbal en het turnen vlotjes overheen springen. Conclusie: deze Olympische Spelen léven.

10 meest bekeken OS-wedstrijden

Aantal kijkers

Wielrennen wegrit heren	3 aug.	1.080.180
Wielrennen wegrit dames	4 aug.	1.037.052
Wielrennen tijdrijden heren	27 jul.	929.525
Turnen dames	28 jul.	868.580
Basketbal dames Belgie-USA	1 aug.	797.294
Basketbal dames Japan-België	4 aug.	677.269
Wielrennen tijdrijden dames	27 jul.	672.198
Zwemmen heren	3 aug.	663.150
Boksen heren	3 aug.	663.150
Turnen dames	4 aug.	658.963



Bron:VRT



© Getty Images



© Pool via REUTERS



© Getty Images

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240805_96908439